

Beste gastouders en ouders,

Het is weer tijd voor één pedagogisch weetje!

Vandaag willen het hebben over

“ Tafelmanieren ”



De feestdagen staan weer voor de deur en je gaat met kerst gezellig met je gezin uit eten, je stapt het restaurant binnen en je ziet een aantal mensen wit wegtrekken. Oh nee, zie je ze denken, geschreeuw, gehuil, rondrennende kids en eten dat alle kanten op vliegt...

Ha, denk jij, dacht het niet... mijn kinderen hebben manieren aan tafel.
Wacht maar af!

Jazeker, jouw kinderen hebben tafelmanieren en daar hebben jij en je partner hard aan gewerkt. De kinderen ook trouwens. Dus je loopt zonder klamme handen met kerst dat leuke restaurant binnen. Want je weet dat het gezellig wordt.



Je hebt thuis met de kinderen geoefend. Niet elke dag want dan worden ze horendol, maar een of twee keer per week. Op die dagen werd er absoluut met vork en mes gegeten, praatten je kinderen niet met volle mond, werd er niet geboerd en bleven de kinderen, als ze klaar waren met eten, keurig aan tafel zitten. En jullie hadden zowaar echte, leuke gesprekjes en



NIEMAND had zijn smartphone onder handbereik!

Ook heb je de kinderen geleerd met hun mond dicht te eten, pas met eten te beginnen als iedereen alles op zijn bordje had en elkaar aan tafel niet te lijf gaan met het tafelzilver.



Toen het thuis goed ging, zijn jullie gaan oefenen in een restaurant. Niet een waar je 'op je tenen naar binnen moet lopen', maar een familierestaurant. Geen fast food, maar een restaurant met echt bestek en een servetje, familie-vriendelijk en met misschien wel een kleurplaat voor de kids aan tafel. De kinderen mochten zelf uit het menu iets kiezen (ze zijn immers al 'groot') en het eten liet niet uren op zich wachten.

Jullie waren heel vriendelijk en beleefd tegen de serveerster, ook toen de biefstuk verkeerd was gebakken en het verkeerde ijsje doorkwam. Zo zagen je kinderen dat je op een nette manier je klacht kenbaar kunt maken en dat je het personeel vriendelijk bedankt voor de geleverde service.



Zo'n maaltijd buiten de deur is het uitgelezen moment om de kinderen wat normen en waarden bij te brengen!

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Kinderen moeten worden beziggehouden, dus jullie deden aan tafel ook een vraag-en-antwoord spelletje, ik zie ik zie wat jij niet ziet, en boter-kaas-en-eieren. Meegebracht klein speelgoed werkt ook perfect. Jullie kinderen gingen niet kraaien van plezier als ze wonnen, of krijsen als het fout voor ze ging. En al helemaal niet bakkeleien over een detail in het spel. Dat hadden jullie in de voorafgaande weken/maanden allemaal geoefend.

En nu zie je de andere gasten ongemakkelijk kijken, bang dat hun avondje uit verstoord gaat worden door een paar blagen. Jij en je partner weten wel beter, en je kinderen ook. Die lopen als een paar engeltjes achter de serveerster aan, opgewonden dat ze nu in een 'chique' restaurant gaan eten, maar zo beheerst dat je ze wel zou willen zoenen.



Eet smakelijk!

**Wij wensen u
fijne kerstdagen
en een
veilige jaarwisseling
en vooral een gezond**



2019



Wilma & Ronald

